

## NIEUW BOEK (KUNST) "STRALEN VAN LICHT" door Kim Knoops.



Met vreugde mogen wij aankondigen dat de gedichtenbundel "Stralen van Licht" nu officieel verkrijgbaar is.

Er is een bijzondere weg die een gedachte aflegt: van wat we waarnemen met ons hoofd, naar wat we voelen in ons hart, om uiteindelijk via onze handen een vorm te vinden. Voor mij (Kim) is schrijven altijd dat proces geweest: het vertalen van een innerlijke beleving naar de buitenwereld. De woorden in deze bundel voelen dan ook niet zozeer als iets wat ik 'bedacht' heb, maar als iets dat door mij heen naar buiten mocht komen.

Onlangs vond ik een gedicht terug dat ik als zevenjarig meisje schreef over gezondheid en je 'thuis' voelen. Het herinnerde me eraan dat mijn blik

al vroeg gericht was op de onderstroom, dat wat achter de zichtbare gebeurtenissen ligt. Daar gingen en gaan mijn gedichten over.

Lange tijd deelde ik deze gedichten in het klein: op een kaartje voor een verjaardag of voorgelezen aan een naaste. De mooiste momenten ontstonden wanneer een tekst precies datgene raakte waar een ander de woorden nog niet voor had gevonden. Die herkenning, samen met de aanmoediging van Maran, vormde de aanleiding om deze gedichten nu breder te delen.

Ze belichten verschillende thema's en vinden hun gezamenlijke oorsprong in stralen van Licht (Kracht & Liefde). Gedichten die via 'mij' hun weg naar het papier hebben gevonden en nu klaar zijn om naar jullie toe te stralen. Ik hoop dat ze jullie inspireren om de stralen van Licht op jullie eigen manier weer door te geven aan de mensen om jullie heen. .



### Tevreden

In het stadje 'Nooit tevreden'  
Werd haast elke dag gestreden  
Want de mensen in het noorden  
Wilden alles alleen zoals het hoorde  
En de mensen in het westen  
Wilden alleen het allerbeste  
En de mensen in het oosten  
Wilden alleen waarop ze konden proosten  
En de mensen in het zuiden  
Bleven steeds maar klokken luiden  
De burgemeester wist zich zo geen raad  
En was steeds opnieuw met alles te laat  
Toen kwam de adviseur van de stad  
Die zei dat hij de oplossing had  
Wanneer we ons woordje 'Nooit' laten gaan  
Kunnen we ieders dromen laten bestaan  
En zo werd er in het stadje 'Tevreden'  
Nimmer meer een dag gestreden